

Gek op Tour de France en Maria



■ Jan van Wijk, directeur deeltijdopleiding Avans Hogeschool, met zijn boek over ruim honderd helden van de Tour de France.
foto Jeroen Jongeneelen/het fotoburo

door René van der Velden

BREDA - In woonplaats Bergen op Zoom is hij een bekend baasje, in Breda verdient hij zijn salaris als directeur van de deeltijdopleiding van Avans Hogeschool. Op een netwerkbijeenkomst van Avans en Wielervereniging Breda overhandigde hij deze week het eerste exemplaar van zijn boek 'Nederlandse Tourhelden' aan Servais Knaven en Frits Pirard. Het is zijn twaalfde boek, de 25 (!) boeken over marketing en management even niet meegerekend. Jan van Wijk (Bergen op Zoom, 1950): 'Een week heeft zeven dagen.' Jan van Wijk is een man met passies. De wielersport is er slechts een van. Maria, ja inderdaad de moeder van, is een andere. In zijn woonplaats Bergen op Zoom is hij onder meer voorzitter van de VVD, organisator van de Sportverkiezing en bestuurslid van zijn pa-

rochie. Landelijk is hij actief als voorzitter van het Sint Nicolaasgenootschap.

In zijn nieuwste boek portretteert hij meer dan honderd wielrenners onder de subtitel 'Herinneringen aan betekenisvolle wielrenners'. „Ik ben al vanaf mijn jeugd geïnteresseerd in sport, met name wielrennen. Op zondag ging ik met mijn vader in de winter naar

“ **Aan doping besteed ik geen woord, daar wordt al genoeg over geschreven**

Jan van Wijk

het voetballen en in de zomer naar het wielrennen. Ik heb heel veel criteriums bezocht. De Acht van Chaam ieder jaar, de Draai van de Kaai in Roosendaal regelmatig en in Made ben ik ook vaak geweest. De Tour de France heb ik ongeveer dertig keer bezocht. Ik was eerst fan van Peter Post en Rik van Looy, daarna supporter van Harm Ottenbros en Jacques Hanegraaf. En natuurlijk van Rini Wagtmans, die vooral na zijn carrière als beroepsrenner heel veel bakens verzet heeft. En van Jan Janssen, de eerste Tourwinnaar. Johan van der Velde vond ik een prachtcoureur, voor hem heb ik ontzettend veel sympathie. Hij heeft toppen en dalen meegeemaakt maar Johan staat er weer. En als je één trainingsbeest noemt, is het Adrie van der Poel.”

Schrijf je ook over doping?

„Daar besteed ik geen woord aan,

daar wordt al genoeg over geschreven.”

Naast al die boeken heeft Van Wijk een druk sociaal leven in Bergen op Zoom en een beroepsleven in Breda waar hij 22 jaar geleden zijn loopbaan in het hoger onderwijs begon bij het avond-heao. Inmiddels is hij directeur van de deeltijdopleiding van Avans Hogeschool, met tweeduidend studenten en tweehonderd docenten. Behalve Sint Nicolaas vereert hij nog een 'heilige'. Maria zelf, de moeder van Jezus. Elk jaar gaat hij naar Lourdes, naar de momenteel bijna onder water staande grot van Maria. „Over twee weken ga ik naar Lourdes, de Pyreneeën, Mont Ventoux, nog een Maria-verschijningsplaats en Alpe d'Huez. Oh ja, en volgende week komt de Evangelische Omroep bij mij thuis opnamen maken, vanwege mijn Maria-verering en de beelden die ik in huis heb.”